



Prijs : In België : 6 Frs — In Nederland : 35 Cts

ZESDE JAARGANG

23-8-51

KUIFJE

34

WEEKBLAD VOOR JONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR



WELKE NIEUWE
AVONTUREN
STAAN
M. VINCENT
IN MARSEILLE
TE WACHTEN?
(ZIE BLZ. 17)

REDING



ROEPING

ER zijn weer duizenden lezers die hun lagere studies achter de rug hebben en een levensweg moeten kiezen. Meestal zullen vader, moeder en de leraars, die ons best kennen, ons daarbij goed helpen, maar we mogen niet vergeten welke invloed deze beslissende stap op ons leven kan hebben. Daarom moeten we goed weten wat we willen en het volledig eens zijn (of worden) met de loopbaan die voor ons uitgestippeld wordt.

Er zijn jongens die geen aanleg hebben om hogere studies te doen. Zij moeten daarom niet denken, dat zij minder waard zijn dan hun vrienden. Wie de nodige aanleg bezit voor werktuigkunde kan een knap, technisch specialist worden en zal zijn weg maken door het leven. Vergeet niet, vrienden, dat we alleen gelukkig kunnen worden wanneer we het beroep uitoefenen, dat helemaal met onze aard en roeping overeenstemt. Buiten onze roeping ligt er voor ons geen heil, want men kan zich alleen met volle aandacht en bezieling wijden aan het beroep waarvan men gedroomd heeft, aan de taak waartegen men zich opgewassen voelt.

Daarom herhaal ik nogmaals voor al mijn vrienden, die thans bij 't verlaten van de lagere school op de tweeksprong staan en een beroep moeten kiezen : aanvaard geen beroep uit om het even welke berekening indien je geen teleurstelling wilt oplopen, maar kies in volle verstandhouding met je ouders die levensweg die je 't meest aantrekt, waarvoor je de nodige talenten bezit, en dan mag je er van overtuigd zijn een goede keuze te doen.

Kuifje

KUIFJE (weekblad). Redactie, Publiciteit : Lombardstraat, 24, Brussel. P. Ch. R. 1909.16 — Uitgever-Directeur: Raymond Leblanc. — Drukkerij: C. Van Cortenberg, Keizerstraat, 12, Brussel.

Abonnementsprijzen		België	Buitent. en Belg. Kongo
Een los nummer		6.— fr.	7.— fr.
Abonnement van drie maanden		70.— fr.	80.— fr.
Abonnement van zes maanden		135.— fr.	155.— fr.
Abonnement één jaar		265.— fr.	300.— fr.

KUIFJE-HOLLAND — Goudse Singel, 76, Rotterdam. Tel. 29502 (vijf lijnen). Giro : 199.334. Abonnementsprijs : fl. 3.50 per kwartaal.



ONZE BRIEVENBUS

Maurits Beima, Haren-Groningen. — Je lange brief aandachtig gelezen. 't Deed me waarlijk genoegen te vernemen dat je **Kuifje** een heerlijk blad vind. We zullen er voor zorgen, dat jullie in het vervolg regelmatig aan al onze prijsvragen kunnen meedoen. Heb je reeds de vragen van de rubriek « Jullie krijgen het woord » beantwoord? Met mijn hartelijkste groeten.

Erik Vanherpe, Gent. — Het is de clubleider die deze vakjes invult en de kaart van zijn handtekening voorziet. Ben je lid van de grote familie, doch niet aangesloten bij een plaatselijke club blijven de vakjes blanco. De lidkaart is in ieder geval geldig.

GROTE

ZEEPKISTENWEDSTRIJD

Zondag 26 Augustus, te 14 uur, heeft in het Heyselstadion, te Brussel (Eeuwfeestlaan — tegenover paleis nr 10) een wedstrijd plaats voor **ZEEPKISTEN**.

Meer dan honderd jonge renners zullen er aan deelnemen. **KUIFJE** schenkt aan de piloot van de mooiste auto een prachtige beker!

Allen naar de **HEYSEL**, Zondag 26 Augustus, te 14 uur!

W. Wouters, Berchem-Antwerpen. — Heb je de code nu ontvangen en kun je nu al de geheime boodschappen ontcijferen? Misschien correspondeer je reeds met andere leden van onze club in geheimschrift. Dat is leuk, niet?

Hugo en Luc Aerts, Puurs. — Jullie hebben een nieuw synoniem gevonden voor vechten! Hebben onze lezers reeds het werkwoord « lambikken » gehoord? Ik lambikt, gij lambikt, hij lambikt, wij lambikken, zij lambikt, zij lambikken... Dat klinkt niet slecht! Ik hoor Hugo reeds tegen zijn broer zeggen: « Willen wij eens lambikken om te zien wie de sterkste is? »

Welke **Kuifje's** vriend die accordeon speelt, zou met deze lambikkende broers willen corresponderen over muziek, enz. Volledig adres : Hoogstraat, 71, Puurs.

Luc Schouteden, Schaarbeek. — En hoe waren de uitslagen op school, Luc? Heb je een goede beloning verdiend en gekregen? Ik wens je nog enkele prettige vacantieweeken.

KUIFJE'S CLUB IN NEDERLAND

Onze abonné's in Nederland, die lid willen worden van de **Kuifje's** club, kunnen zich opgeven aan het kantoor te Rotterdam, Goudsesingel, 76, tel. : 29502. Het eenvoudigste is om 50 cts op onze giro 199.334 te storten, waarna de lidmaatschapskaart en het geheimschrift omgaand wordt toegezonden. Stort je er 50 cts echter bij (dus totaal fl. 1) dan krijg je gelijk het fraaie club-insigne. Ook kan je een prachtige fietswimpel bestellen die maar 50 cts kost.

DE AVONTUREN VAN WALTER EN HET AJAX-PAARDJE

Terwijl Servola daar zo koerste als een gek, kwam Walter zachtjes aangereden en...



... gaf de tovenaard een trap die hem...



... in een diepe ravijn deed storten...



En sinds die dag is Ajax, de fiets met het paardje, over heel de wereld bekend voor zijn snelheid en zijn stevigheid.

EINDE.

Sterke Jan

DOOR BOB DE MOOR

Sterke Jan en Koen zijn op weg naar Dijon. Ze wonen een steekspel bij. De Zwarte Ridder, een hovaardig man, wint ieder tornooi. Tegen Sterke Jan zal hij het echter moeten afleggen...

Jan van Deurne, de spelrechter raadt u aan een harnas om te gespen! Zoniet zal de strijd te ongelijk zijn.

Hij zal de kans niet krijgen mij te raken. Kom, geef me die speer en dat schild. Koen, haal mijn paard!



Ridder Jan stijgt te paard en neemt zijn plaats in tegenover de zwarte ridder.

Ben je klaar, ridder?

Dat zou ik denken! Maak je gereed voor de grote reis, man!



De heraut geeft het vertreksein en daar stormen de ridders op elkaar in...



Nu zul je wat beleven!



TOT GROTE VERBAZING VAN DE TOESCHOUWERS VANGT STERKE JAN DE SPEERSTOOT VAN ZIJN TEGENSTANDER HANDIG OP ZIJN BEUKELAAR OP DE VERWONDERING VAN DE MENIGTE GROEIT NOG, ALS ZIJ ZIET HOE ONZE HELD ZIJN SPEER TUSSEN DE SCHOUDERSTUKKEN VAN HET HARNAS VAN DE ZWARTE RIDDER STOOT EN HEM ALS EEN PLUIMPIE IN DE HOOGTE OPTILT...



Waar de onthutste edelman enkele ogenblikken blijft spartelen, tot de lans breekt en hij met een doffe slag op de grond terecht komt...



Het volk juicht uitbundig toe...

Heer, het is ongelooflijk! Geweldig!

Die snoever zal nu wel zijn bekoste hebben... Hé, wat is er?

Ridder Jan!
Ridder Jan!



Maar... dat is een dienstknecht van de heer van Kessel!... Bebloed en bestoft!...

Heer, Steenardt, de roofridder, heeft de heer van Kessel gedood!... De jonkvrouw ontvoerd!... De rovers bevrijd, het kasteel geplunderd en daarna in brand gestoken!...



... Mijn drie gezellen en ik werden neergeslagen. De schurken lieten ons voor dood achter. Ik ontwaakte uit mijn verdoving en vluchtte langs de geheime gang. Mijn arme makkers waren dood. Ik bemachtigde een paard en reed u na...



Zonder zich nog om het steekspel te bekommeren, trommelt heer Jan zijn soldiers bijeen en vangt de terugweg aan naar Kessel.



De volgende dag... Op de roversburcht van Steenardt bemerkt de schildwacht een groepje ruiters, dat naar het slot komt gereden...

Te wapen!... Sterke Jan is terug!



Sterke Jan en zijn bende rijden tot voor de poort van de burcht...

Steenardt, ik ga de deur van dit rovershol inbeuken en jou er uit sleuren!



Pas op, heer Jan!!!...



(Wordt voortgezet.)

MET NAPOLEON OP S^t HELENA

I EDERE dag op hetzelfde uur werd Napoleon gewekt door het klaoengeschal van de wacht in het Engelse kamp. Ook voor hem brak een nieuwe dag aan, een dag zo leeg en zo lang als de voorgaande, zo leeg en zo lang als ook de volgende zou zijn. Napoleon riep dan Marchand, zijn kamern knecht, en vroeg:

— Geef me wat lucht, jongen!

Marchand opende de vensters.

Bij mooi weer, een zeldzaamheid op Sint-Helena, zag de keizer de barakken en de witte tenten van het kamp van Deadwood. Dan verliet hij zijn kampbed, hetzelfde waarop hij geslapen had de nacht vóór de slag van Austerlitz en vóór de slag van Marengo. In kamerjas slurpte de keizer een kop hete, zwarte koffie. Een paar ogenblikken later werd dokter O'Meara aangemeld die naar de gezondheid van de keizer kwam informeren. Napoleon had geen vertrouwen in de geneeskunde, maar hij ontving O'Meara steeds hartelijk.

— Uwe Majesteit heeft een goede nacht gehad, naar ik hoop, begon de dokter.

— Een heel goede. Dank u, luidde het onveranderlijke antwoord van Napoleon.

— Wat brengt u voor nieuws?

O'Meara was spraakzaam en geestig en hij vertelde op zijn eigen humoristische wijze al de kleine gebeurtenissen van het eiland. Voor Napoleon was dit uurtje een aangename verstrooiing en het maakte de monotone dag draaglijker.

De keizer maakte zijn toilet, zodra de geneesheer afscheid genomen had en las de rest van de morgen. Hij zette zich hiervoor in een klein bureau, dat aan zijn slaapkamer grensde. Van de sofa zag hij het portret van zijn zoon, de koning van Rome, in de armen van keizerin Marie-Louise, gepenseeld door Isabey.

Rond elf uur bracht men het middagmaal op een rond tafeltje. Napoleon slikte het in zeven tellen naar binnen. Dat was zijn gewoonte. Hij had een hekel aan lang tafelen en hij liet zijn disgenoten, die niet zo vlug konden kauwen als hij, haast nooit de tijd de maaltijd te beëindigen.

★

De namiddag duurde, naar zijn eigen uitspraak, erg lang. Om twee uur kleepte de keizer zich in de uniform waarin hij gewoonlijk afgebeeld wordt op schilderijen en gravures: een groene jas, wit vest en witte broek. In het begin van zijn verblijf op Sint-Helena droeg hij de

uniform van kolonel van de keizerlijke wacht met rode boord en belegsels. Later werden de gouden en zilveren galons welke deze uniform versierden weggenomen. De keizer bezat ook burgerpakken, maar hij droeg ze haast nooit, omdat hij zich niet graag kleepte als een «bourgeois».

In de zitkamer, een grote, gezellige plaats die uitzicht gaf op de zee, trof de keizer zijn lotgenoten. Indien het regende, werkte Napoleon aan de verslagen van de verschillende oorlogen die hij tijdens zijn regering gevoerd had en vertelde aan zijn vrienden hoe de beroemde veldslagen, ondermeer die van Rivoli, Friedland en Wagram geleverd werden. Hij stelde de verschillende legers op met behulp van kleine spellen met rode en zwarte



kopjes, om het de omstaanders duidelijker te maken. Bij mooi weer werd er een wandeling gemaakt. De lotgenoten van Napoleon begeleidten hun keizer blootshoofds, indien men hen niet uitdrukkelijk bevolen had een hoofddeksel op te zetten. De groep wandelde heel traag en er werd weinig gesproken.

Op Sint-Helena valt de nacht snel, een schemeruurtje is er niet. Tegen vijf of zes uur keerden de Fransen terug naar het salon en wachtten op het avondmaal. Napoleon speelde een partij whist, schaak of piket. Het spel boeide hem niet. Machinaal verzette hij zijn pions of wierp zijn kaarten op de tafel. Soms echter, zonder dat hiervoor een reden was, speelde hij om te winnen en gelukte er ook telkens in al het geld, dat zijn tegenstanders op zak hadden, op te strijken. Hij amuseerde zich kostelijk met hun uitgestreken gezichten waarop de teleurstelling duidelijk te lezen stond. Aan het einde van het spel

gaf hij hun geld terug met de woorden: — Wees in de toekomst voorzigtiger. Het is zo dat brave jongens hun families ruïneren!

★

Op klokslag zeven opende de «maitre d'hôtel», Cipriani, de deuren van het salon, boog diep voor de keizer en zei:

— Het diner van Zijn Majesteit is opgediend.

De keizer ging dan aan tafel met generaal Montholon en zijn gade, Gourgaud en Bertrand. De eetkamer was zelfs op klaarlichte dag helemaal donker en er werden kaarsen ontstoken die de tafel verlichtten en de rest in het duister lieten. Napoleon at vlug, en daar hij wist dat maarschalk Bertrand dolgraag taartjes lustte, schepte hij er een heimelijk genoe-gen in op te staan vóór het dessert opgediend was. De maarschalk was dan verplicht, even als de andere disgenoten, op te staan.

— Wat zullen we vandaag lezen, vroeg de keizer aan zijn lotgenoten, een comédie of een tragedie?

Daar iedereen wist, dat Napoleon een voorliefde had voor de tragedie, viel hun keuze op een werk van Corneille of Racine. Luidop las de keizer een scène of zelfs een heel bedrijf. Hij deed dit met vuur en overtuiging en had voor de nuchtere opmerkingen van zijn gehoor steeds rake antwoorden.

De gezelligste avonden waren die waarop er gepraat werd en de keizer zijn leven vertelde met de toppunten van roem en macht en... de keerzijde van de medaille! Vooral zijn eerste overwinningen, die van Lodi, Arcole en Rivoli vertelde hij graag uitvoerig. Hij bekende ook zijn vergissingen en fouten en wist dat zijn veldtochten in Spanje en Rusland het einde van het keizerrijk en de Franse heerschappij hadden ingeluid. Zijn nederlaag te Waterloo kon hij niet begrijpen!

— Was het de regen van de 17^e Juni? Het te laat komen van maarschalk Crouchy? Het fatale noodlot? vroeg hij zich dikwijls af en dan voegde hij er steeds aan toe: Met twintig duizend soldaten minder had ik die slag nog kunnen winnen! Ik begrijp het niet.

Zo gingen de uren voorbij tot het gezelschap vermoeidheid en slaap niet meer verbergen kon.

— Hoe laat is het? vroeg de keizer plotseling.

Men antwoordde hem en daarop riep Napoleon steeds uit:

— Nog een overwinning op de tijd! Kom, we gaan slapen!





Het Sterrenvaandel

Vandaag lezen jullie hier het eerste deel van een nieuw en boeiend tekenverhaal over de onafhankelijkheid van Noord-Amerika en de legendarische figuur: George Washington.

We bevinden ons in de XVIII^e eeuw in de bloeiende Engelse kolonies van Noord-Amerika. De bevolking, pionniers en kolonialen, is meestal afkomstig van Engeland. De herberg van Jeffer Norriston, in de wouden aan de voet van de Alleghanys bergen, is het stamlokaal van de pioniers van Virginia en de Franse kolonialen van de Ohio.

Hello, signor Mazzei, op wiens gezondheid?



Op de gezondheid van George Washington, de grote planter en krannige officier!

Er zijn ook enkele Italiaanse boeren die werken op het land van Norriston.

Geeft ons nog een whisky..

Op de gezondheid van Washington!



Deze toast wordt op gejuich onthaald!

Op dit ogenblik springen drie heren van hun paard. Ze brengen hun rijdieren in de stal...

Billy, verzorg de paarden eerst, ze hebben het groot nodig indien we er nog willen geraken...



Een van de drie is George Washington, officier van het kleine leger van Virginia. Hij brengt een boodschap van de gouverneur van de kolonie naar het Franse fort Lebeuf, dicht bij het meer van Erie...



Norriston, kun je ons herbergen deze nacht?

Met veel genoegen, kolonel! Kom vlug binnen!



Terwijl Washington en zijn twee gezellen de waard volgen, praten de pioniers nog altijd over de heldendaden van de jonge officier.



Hij heeft met 100 soldaten het hoofd geboden aan 1000 Roodhuiden!

Hij wordt weldra kolonel!



Om aan het fort te geraken, moet Washington doorheen uitgestrekte wouden rijden. Er leven daar ook nog vijandelijke stammen. Toch bereikt hij zijn doel. Wanneer het nieuws van zijn aankomst bekend is, stijgt zijn roem nog.



Laat mij uw voet kussen, o Witmens, want u bent door de Grote Geest gezegend en u bent het symbool van Amerika.

Sta op, grijsaard. Ik heb eerbied voor uw hoge ouderdom.

Op de terugweg wordt hij door een oud opperhoofd van een Indianenstam met profetische woorden begroet...

Wat is dat voor een rare vogel?

Het is geen vogel! Het is een van onze landgenoten die door het Engelse gouvernement op wrede wijze gestraft werd. Ja, de Engelsen spelen met vuur...



(Wordt voortgezet.)



ONUITGEGEVEN
ROMAN DOOR
FRANCIS DIDELOT

De avonturen van DZIDZIRI

GEILLUSTREERD
DOOR
ALBERT WEINBERG



Dzidziri, Sophie en Yves Larnaud achtervolgen Ephraïm en Domingo, die de papieren van de Normandie des Aïrs gestolen hebben. Zij vinden de auto van Ephraïm nabij een vernielde lianenbrug. De overtocht is onmogelijk. DZI kruipt in een boom en Laobé volgt hem...

TE MIDDEN VAN DE ORKAAN

VOORUIT!

Laobé had alle moeite Dzidziri te volgen. Het was eigenlijk comisch, vermits het nikkertje toch gewend was aan het oerwoud en de bomen! Dzidziri, de blanke met de rosse haren, was hem de baas. Maar Dzidziri had de lessen van Moehoe ter harte genomen. Hij had bemerkt wat ze deed om duizeligheid te vermijden en hoe ze de lianen greep om van boom tot boom te zweven.

Van de grond konden ze niets zien. Waren ze er in gelukt de rivier over te steken? Ze hoopten het, doch het bladerendak was zo dicht, dat ze daaromtrent geen zekerheid konden krijgen. Twee of drie keer dreigden Laobé's krachten te begeven. Hij deed vergeefse pogingen zijn tanden stil te houden en zijn klein gezicht was krampachtig vertrokken.

Je bent bang, hé, nikkertje?

— Ik naar beneden gaan... ik vallen, hakkelde Laobé.

— Geen nood, m'n beste, trek het je niet aan! Hou je stevig aan mij vast.

Laobé liet het zich geen tweemaal zeggen. Hij omvatte DZI zo heftig dat deze haast stikte.

— Héhé, kalmptje aan!

Langer konden ze echter niet in de hoogte blijven. DZI beproefde de stevigheid van een liaan en riep:

— Pas op. Laat niet los!

Hij stootte af en daar bengelden ze alle twee. Niet lang echter, want met een luid gekraak schoot de liaan los en in duizelingwekkende vaart gleden de twee waaghalzen naar beneden. Of de liaan zou helemaal doorbreken of ze zou begeven onder het gewicht van haar passagiers...

— Pas op, Laobé, kreet DZI.

Voor zijn ogen gleed de boomstam voorbij in een soort draalkolk. Nergens een steunpunt. Hij wou een tak grijpen, doch een bebloedde hand was het resultaat. «Zo plat als een vijg komen we beneden aan», dacht hij nog. In een gekraak en gekriep van vallende takken en bladeren kwamen de twee vrienden op de grond terecht. DZI was eerst overeind en ging op inspectietoetocht.

— Goed. Een kans op duizend en die was voor ons! Weet je waar we geland zijn, Koko?

— Neen, schuddekopte Laobé terwijl hij zich over armen, schouders en benen wreef.

— In een val! Ja, in een greppel afgedekt met takken en bladeren... dat heeft onze val gebroken...

— Een val? stotterde Laobé en angstig keek hij om zich heen.

— Er zijn nog geen huurders! Wij zijn de eerste, lachte DZI geruststellend. We moeten hier alleen maar uitgeraken...

Dat duurde niet lang: Dzidziri krabte in zijn rode haarbos en vroeg:

— Waarheen nu?

— Langs ginder, antwoordde Laobé en wees een richting aan. Heel lang gingen ze. Rondom hen strekte zich het oneindige, onoverwinnelijke oerwoud uit. Ondanks zijn stoutmoedigheid begon DZI langzamerhand ongerust te worden. Alles was zo reusachtig hier! De bomen hadden takken als zuilen van een kathedraal en de bloemen droegen rode, purperen en witte kelken zo groot als een wagenwiel en verspreidden een zwaar, bedwelmend parfum.



Lianen, dikker als kabels, slingerden zich om de boomstammen. Af en toe waagde een vogel zich onder dat donkere bladerendak, maar hij zong niet, alsof hij het niet aandurfde de stilte te storen.

Noch Dzidziri, noch Laobé spraken luidop, ze fluisterden af en toe iets. In zulk een woud z'n weg vinden was geen kleinigheid. Laobé had nochtans sporen ontdekt: een gebroken tak, een vertrapt blad. Hij knielde en besnuffelde de grond als een hond, hief zijn krullekop op en zei:

— Hierlangs zijn mannen gestapt!

— Goed, maar is het Ephraïm wel?

— Het zijn geen mensen van mijn land, want zij dragen schoenen...

Langzaam daalde de nacht over de brousse. De schaduwen werden dichter en dichter. Dzidziri bleef staan en zei met een zucht:

— Hier moeten we overnachten.

Laobé was het daarmee eens en begon dadeijk een schuilplaats te bouwen waar ze de nacht zouden kunnen doorbrengen. Dzidziri sloeg de doening van zijn vriend gade. Zijn opgewekte stemming was verdwenen en hij voelde een knagende angst.

Meer voor zichzelf dan voor zijn kameraad sprak hij:

— Dat loopt nooit goed af. Waar zijn we nu verzeild en hoe komen we er ooit weer uit?...

Ik heb Yves en Sophie uit de nood gered. Ephraïm en Domingo denken dat wij verdronken bij de waterval en in een vissermaag terecht kwamen. Moei, ze zoeken ons dus niet meer... Maar wij, zullen wij hen ooit vinden? Zij hebben de papieren en ik heb beloofd ze weer te brengen. Nietwaar, Laobé?

— Ja ja, zei de kleine neger, en toonde zijn blinkende tanden in het duister...

— Van die papieren trek jij je niets aan, hé! Maar zou je onze vrienden nog kunnen weer vinden?

— Ja, ja, herhaalde Laobé.

Het was nacht geworden en het oerwoud scheen nog onrustwekkender. Het was niet de eerste nacht dat Dzidziri er in doorbracht, maar hij kon de gedachte dat hij stikte niet van zich afzetten. Daar ratelde de donder door de lucht, gevolgd door een tweede en een derde slag...

De ene bliksemsflits volgde op de andere en heel het woud stond in vlam en vuur. Langsheen de bladeren gewelven liepen de vuurslangen die nu en dan uit elkaar sprongen en langs een boomstam naar beneden slingerden. Vol angst kroop Laobé tegen zijn vriend aan. Zonder verpozen ratelde de donder. De bliksems waren niet van de lucht. Heel het woud was omgeven door een violetkleurig licht, af en toe doorploegd door een robijnrode vlam. De bliksem sloeg in. De vuurbol had een van de reuzen getroffen en hem met een fluorescent licht omgeven. Alles kraakte, de reus knakte af aan zijn basis voor de helft opgebrand. Hij viel echter niet, zijn broeders hielden hem tegen en zouden hem steunen tot hij verrot ineen zou zakken...

Dzidziri kon opnieuw ademen.

— Een tornado is een tornado, zei hij met geruststellende glimlach tot Laobé. Je moet niet zo bang zijn. Kijk, he gaat reeds beter!

— Ooo iii... ja aa... hakkelde Laobé.

Op hetzelfde ogenblik hoorden ze boven hun hoofd een gedreun als van de charge van duizenden paarden. Het regende! Geen vlaag zoals we dat in Europa beleven, maar een regenbui van de Evenaar, van Afrika. Een regen die de grond doorweekt en bloemen en planten doet opschieten waar voorheen alles droog was. Eerst drongen de druppels niet door het bladerdak, doch allengskens stortten watervallen neer. De schuilplaats van onze vrienden was er niet tegen bestand en druipnat drongen ze dicht tegen een om beter weerstand te kunnen bieden. Laobé beschermde zijn kop met beide handen. Dzidziri had er al zijn spotlust bij verloren.

De donder rommelde nu nog in de verte en de nacht was kalmer. Het monotone geruis van de regen doofde alle andere geluiden...

Plotseling een stap... een zware stap die telkens diep in de doorweekte grond wegzonk. Iedere zware stap kwam nader en iedere stap werd angstwekkender... Dan voelden DZI en Laobé een adem... Was het een mens? Een dier?...

VOLGENDE WEEK:

MOEHOE KOMT TE HULP

SOLDATEN VAN NAPOLEON

TEKST EN
TEKENINGEN

Op de hoogte gebracht van verdachte bewegingen van het Pruisisch leger, bereidt Napoleon
zorgvuldig een plan voor. Dan vertrekt hij naar Mainz...

door JACQUES
LAUDY

Te Erfurt hielden de koning, de koningin en prins Lodewijk van Pruisen, evenals hun generaals kriegsraad.



Prins van Brunswijk. U hebt het woord.

Alhoewel onze troepen de gunstigste posities bezetten, blijft nog altijd het belangrijkste punt : De juiste bedoelingen van Napoleon ?



Wat zeggen de rapporten ?

Niets bepaalds, en het zou om te wanhopen zijn, als ik niet iemand in mijn dienst had...



De prins begeeft zich naar een zijdeur...

... een bijzonder geschikt en toegewijd agent...



... die ik U met genoegen voorstel...



Sire, ziehier graaf de Montbardon wiens haat tegen Napoleon hem onze zijde deed kiezen.



Is het U gelukt, mijnheer, juiste gegevens te verzamelen over de bewegingen van het Grote Leger ?

Zeker, Sire !



En het is om ze U mede te delen...



... dat ik mij hierheen heb gehaast. Ney en Soult bevelen de rechtervleugel, ze hebben hun troepen samengetrokken in het land van Bayreuth; Davout en Bernadotte het centrum, in de omgeving van Bamberg gelegen; Lannes en Augereau, de linkervleugel, nabij Coburg. Napoleon zal waarschijnlijk links of rechts van het Thüringerwoud aanvallen, langs Fulda, ik weet het nog niet, maar zal het spoedig wel weten...

Uw verslag is zeer nauwkeurig, mijnheer. Ga nu, onze beste wensen vergezellen U...



De prins van Brunswijk vergezelt Montbardon tot aan de deur...

Een gewaagde oorlog, mijnheer de Montbardon, een gewaagde oorlog... Wij rekenen er echter stellig op hem te winnen... maar met die duivel is men nooit zeker !

Uw Hoogheid mag er op rekenen dat ik al het mogelijke zal doen om de Corsikaan te helpen ontronen !



Zeer goed, zeer goed, mijn beste graaf... Maar... hm... zeg mij eens... Laat de gezondheid van de keizer niet te wensen over ?

Ja... ja... ik begrijp wat U bedoelt... Wel, ik zal er eens over nadenken...



De volgende dag, op de weg van Würzburg...



Arme vrouw !





lengte van de Kerkstraat hoe mannen druk in de weer waren met de opbouw van grote tenten. Dat was voor de kermis die elk jaar in het kleine dorp plaats greep.

Toen Dirk enkele tijd nadien buiten ging om melk en brood te halen, stonden de tenten reeds overeind. Dirk herkende gemakkelijk het schietkraam, de «friture» met haar blinkende spiegels, de kooien van het cirkus, het fluwelen hokje van de waarzegster en onder zijn grijs kleed verborgen, de paardenmolen, die er als een grote paddenstoel uitzag.

De dag verliep met het opruimen van de keuken, aardappelen schillen en spitten in de hof. Het was in de maand Augustus. De aarde was droog en de arbeid zwaar voor een tuinier van negen jaar.

Na het avondmaal, voerde een licht windje orkestmuziek en de heerlijke geur van verse oliebolletjes met zich over de tuin van de juffrouwen Verzele. Dirk werd onweerstaanbaar aangegrepen door een wild verlangen om zich naar het feest te begeven, en er al de heerlijke geheimen te bezichtigen die achter winketten en zeildoeken verborgen lagen. Maar Dirk was een wees, die bij twee ongehuwde, gierige nichten inwoonde, en over geen zakgeld beschikte. Daarbij was het een verre van gunstig ogenblik om iets bijzonders te vragen.

Gisteren nog had Mathilde Verzele — de jongste van de nichten die drie en zestig jaar was — hem vijf en twintig priemslagen op de vingers gegeven om hem te straffen voor een tas die hij bij het afwassen gebroken had. Ha! hij verfoeide hartschiettelijk de beide oude dwingelanden, die niets anders deden dan hun zagezegde edelmoedigheid voor een schooier als hij uit te bazuinen.

Ten slotte dwong hij zichzelf, niet zonder moeite, om de toelating te vragen even weg te mogen gaan. Agatha Verzele gaf hem de toelating met de opmerking nochtans, dat hij zijn schoenen nutteloos zou verslijten met zo door de straten te slenteren.

Dirk liep langzaam langs de foorkramen. Uitgelaten jongens dansten hem lachend voorbij. De ouderen, die zich al mannen waanden, droegen een bloem in hun knoopsgat en spraken luidruchtig om de aandacht van de meisjes op zich te trekken. Voor een kraam, waar de zonen van Hercules met de hamer lieten zien wat ze waard waren, ontwaarde Dirk op de grond een blinkend voorwerp. Het was een muntstuk.

Het scheen alsof men dit muntstuk er voor hem alleen ge-

IEDERE morgen, vooraleer hij naar beneden ging om de kachel aan te maken en koffie te zetten, opende Dirk het dakvenster van de zolderkamer waarin hij sliep. Hij keek dan telkens even naar de lucht, om te zien welk weer het ging worden, en berekende in hoeveel het zijn reumatiek nichten beïnvloeden zou, wat van zeer groot belang was voor de volgende vier en twintig uren van zijn bestaan.

Die morgen, terwijl hij door het raam op de dakgoot leunde, zag hij over de hele

legd had, want hoeveel mensen er ook voorbij kwamen, niemand zag het liggen. Dirk nam het op, bekeek het zorgvuldig en vroeg zich af of het wel een goed stuk was. Nadat hij dit vastgesteld had, begaf hij zich zonder dralen naar de paardsmolen. Het was daar, dat hij zijn onverwacht veroverde schat wilde verteren.

Lang bewonderde hij de verschillende rijdieren waaruit hij nu slechts te kiezen had. Er waren witte en zwarte paardjes van dezelfde vorm, enkele aardige zwijntjes, twee goedige olifanten die de algemene belangstelling wekten. Er was zelfs een kleine pompierwagen, met metalen ladder en koperen klok, die heel wat lawaai maakte onder het rijden. Dirk stond op het punt een kameel te nemen, die hem door zijn koninklijk voorkomen veroverd had, toen zijn aandacht getrokken werd op een klein rose paardje. Het had slechts één oor, en zijn kleur was danig verbleekt, zodat het meestal zonder berijder was. In het voorbijglijden wierp het de jongen een knipoogje toe en het toeval wilde, dat wanneer de molen bleef stil staan, het rose paardje naast Dirk stond.

— Ik wou je vragen of je mij geen dienst wilt bewijzen? murmelde het houten paardje met hese stem.

— Ik dacht dat houten paarden niet konden spreken, antwoordde Dirk verbaasd.

— Dat is zo, maar ik ben een levend paard! Men heeft mij hier gevangen gezet door mijn hoeven vast te vijzen aan deze ijzeren stangen. Dat dwaas mechanisme, dat mij onophoudend doet stijgen en dalen, bezorgt mij hartkloppingen.

— Dat versta ik, zei Dirk, doch wat kan ik voor je doen?

— Kom mij deze nacht verlossen, zodra de molen gesloten is.

Het zal nodig zijn dat je een goede schroevendraaier meebrengt. Als beloning trekken wij er dan samen op uit, om ons hart eens op te halen. Ha! ik verlang zo naar verse haver, fris water en de vrijheid!

— Ik doe het! zei de jongen. Zul je mij tot aan de grote weg voeren?

— Ik breng je nog veel verder, indien je dat wenst, verzekerde het houten paardje.

Die nacht sliep Dirk niet. Door het dakvenster sloeg hij het uitdoven der elektrische lichtjes gade, dan sloop hij naar de trap. Hij had zijn wollen sjaal rond zijn hals geknoopt en in zijn handen droeg hij zijn zware schoenen. In het voorbijgaan beluisterde hij het vreedzame, doch verschillend geronk van de juffrouwen Verzele — Agatha blies de lage tonen en Mathilde de hoge — zocht in de eiken koffer een schroevendraaier en stond even later op straat.

— Ik verwachtte je met ongeduld, zei het houten paardje wanneer het kind onder het zeildoek kwam gekropen. Help mij hier vlug vandaan. De nacht is helder, maar zij zijn allen zo afgemat van het roepen en het bier, dat ze slapen als marmotten.

Dirk had in tien minuten zijn werk gedaan. De ijzeren stangen waren verwijderd en zijn nieuwe vriend strekte verheugd zijn poten uit op de plankenvloer van de molen.

— Grijp mij vast op mijn rug, er valt geen tijd te verliezen! fluisterde het paard en met enkele sprongen stond het op de weg, die naar het veld voerde.

— Waar rijden we heen?

— Dat zul je weldra zien! Hou je goed vast aan mijn manen. Daar ik niet beslagen ben, zouden de keien mijn hoeven kunnen kwetsen, daarom gaan we nu door de lucht...

En Dirk stelde met ontzetting vast, hoe het dier nu door de lucht zweefde, zo zacht als een vogel. Reeds was de weg niets meer dan een zilveren draad in het manlicht. De huizen geleken blokjes uit een bouwdoos, de velden en weiden op een harlekijn-



paardje



pak met zijn dwaze en ongelijke schakeringen.

Een zacht geurende wind waaide hen als een liefkozing tegen. De lucht was doorschijnend geworden. Op het blauwe uitspannel schitterden miljoenen en miljoenen sterren. Dirk dierf zich niet bewegen, noch roepen. Zacht wiegend zat hij op de rug van zijn gezelschap, die snel door de lucht kliefde. De nacht schitterde als een diamant en was eigenaardig stil.

— Zoveel geluk als nu, is mij nog nooit te beurt gevallen! Wij stijgen nog steeds. Voer je mij naar de hemel, lief paardje? Kun je me bij moeder brengen?

— Neen, Dirk, zover reiken mijn krachten niet. Ik heb je slechts willen meenemen naar een wereld waar de mens niets te vertellen heeft. Het is de heerlijke dromenwereld, waar alles veel schoner en beter is dan op de aarde. Van hier kun je de wereld in zijn ware verhoudingen zien. En om het zover te brengen, was het voldoende je aandacht te schenken aan het kleine houten paardje op de molen, dat niet zo aantrekkelijk scheen als zijn burens...

— Hier zou ik willen wonen, stamelde Dirk, dronken van vreugde. Ga je reeds dalen? Ach neen, ik smee je, zet deze reis verder!

— Onmogelijk, Dirk. Het is tijd om terug te keren.

Nu was het alsof de aarde op hen toekwam in een maastroom van rumoer. Een ogenblik nadien legde het houten paardje zijn makker zachtjes in zijn bed op de zolder van de juffrouwen Verzele.

— Zeg, kom je terug? Kom je mij morgen terughalen voor een nieuwe wandeling daarboven?

— Neen, Dirk, dat gaat niet. Ik moet nog zovele andere kinderen, die zoals jij hun verdriet moeten vergeten, de weg naar daar boven tonen. Jij, Dirk, kent die weg nu. Jij kunt er terugkeren heel alleen en zo vaak je dit verlangt, op voorwaarde dat je de jongen blijft die je nu bent.

Na deze woorden verdween het paardje door het dakvenster. En weldra was het slechts nog een onooglijk puntje in de onmetelijke blauwe sterrenhemel.

's Anderdaags, terwijl Dirk om brood en melk ging, haastte hij zich om het zeildoek van de paardjesmolen op te lichten. Hij zag niets anders meer dan witte en zwarte paarden, olifanten, kamelen en zwijntjes. Nergens ontdekte hij het houten paardje, zelfs niet eens op de plaats waar hij het daags te voren ontdekt had.

Toen opende Dirk de ogen en glimlachte, want hij voelde dat zijn leven veranderen zou.



WAARHEEN TIJDENS DE VACANTIE?



De stad Carcassonne in Zuid-Frankrijk behoort met zijn Middeleeuwse wallen tot de mooiste hoekjes van Europa. Men zou er een historische film kunnen draaien in echte decors.



In Oostenrijk zijn er ook veel mooie hoekjes: ziehier een gezicht op het Kalsertal van Kufstein.



Wenen is een van de mooiste Europese steden. Ziehier het prachtige standbeeld voor het Parlement.

DE TARTAARSE HELM

TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN WILLY VANDERSTEEEN

Capitano Rabakol en de dwerg Luigi zijn aan boord van een Genuees schip gestapt, dat dadelijk zee kiest. Lambik, Suske en Wiske varen hen na en zullen trachten hun vrienden te bevrijden...

Wacht! Sla nog niet. De uitkijk in het kraaiennest roept iets



Ahoi! Schip aan de horizon! Het voert de Venetiaanse vlag in top en schijnt ons te volgen



Il Tuonos! Het is de "Regina dell' Adriatico"! Zij zeilen veel sneller dan wij, dat komt voorzeker omdat zij geen koopwaar geladen hebben



Iedereen aan dek! Als de bliksem alle zeilen bij en in een oogwenk allen gewapend. Breng de dwerg terug in het ruim! Si sbrighi! Maak voort!



Aan de boord van de Regina treft de kapitein eveneens maatregelen



In minder dan een kwartier halen wij die Genuees in. Zo hijde Capitan en de dwerg niet vrijlaat, leveren wij slag



Dat wordt een zeeslag. Vlug naar de kajuit! Ik moet het mijne bijdragen en me klaarmaken



Ik zal die Venetianen een handje toeteken om hun stadgenoot van dat Genuees schip te halen en alle donders...



...indien het tot een entering komt, wil ik de eerste zijn die aan boord springt. Vlug, gesp mijn zwaard om!



Hou me in de gaten! De eerste Genuees die neerstort zal door mijn zwaard getroffen zijn!



Attenzione! Opgepast! Binnen enkele ogenblikken zullen we het schip mischicken rammten. Boogschutters, langs de reling aan bakboord. Enterhaken klaar houden!



?



(Wordt voortgezet.)

HET VERVLOEKTE EILAND

Alex en zijn gezellen varen naar het Vervloekte Eiland, ergens ten Westen van de Herculeszuilen, en waar zich de schuilplaats van een geheimzinnige organisatie bevindt...

Teksten en tekeningen

van J. Martin.

Er duiken donderkoppen op aan de horizon. Met een geweldige snelheid komen ze op het schip aangerold... De oceaan wordt onrustig, de hemel verduistert...



De manschappen, die neergeslagen door de hitte op het hussendek liggen, kijken verrast op...

Alarm! Er gebeurt iets vreemds!



Maar de razernij van de storm dwingt de matrozen wel dra in het ruim te schuilen. Verschillende krijgen zelfs niet eens meer de kans!



De geweldige golven schijnen het schip te willen versplinteren



Er worden allerlei bevelen gegeven
Een CYCLOON! Sluit dadelijk alle openingen!

De manschappen sluiten de gaten van de riemen en dekken het ruim af



Het touwwerk wordt strak gespannen



... en jagen de ongelukkige matrozen de dieperikin. Hungehwi gaat verloren in het geraai van de orkaan...



... en stort neer op de deur van de kajuit aan de achterkant van het schip. Heel de hut wordt versplinterd...



Het schip kraakt en barst langs alle kanten. De mast breekt af, en de zeilen worden dan flarden gecheurd...



Plots komtereën waterhoos aanzetten...



De verschrikkelijke storm sleurt het ongelukkige schip met een razende snelheid mee...



Neem mijn hand vast, ENAK!



Een nieuwe golf stort zich op het dek, vernielt de stuurhut en slaat een brei in de boeg. Een ogenblik later roept een van de overlevenden:

Kijk!... 't Is er mee gedaan!...



(Wordt voortgezet.)

De KUIFJE'S BON



Onze Kuifjesbon-Prijsvraag N° 1

JULLIE vinden de VICTORIA chocolade heel lekker. Welnu, tracht een slogan te vinden, die kort en goed zegt hoe fijn en heerlijk deze lekkernij is. Dit is dan onze eerste prijsvraag. De beste vondsten zullen beloond worden door Victoria en gepubliceerd op deze pagina!

PAS OP! Het gaat er niet om een heel opstel te maken, doch wel om één enkele rake zin te vinden.

Voorbeeld: De chocolade van groot en klein zal steeds Victoria zijn!

Neem vlug pen en papier en veel sukses!

De antwoorden moeten ons gestuurd worden met de vermelding: « PRIJSVRAAG van de KUIFJE's BON » op de briefomslag, vóór 29-8-51.



Kleine Chinees: Wij hebben de Grote Muur!

Kleine Amerikaan: Wij hebben wolvenkrabbers!

De Kuifje's lezer: En wij, wij hebben nog iets veel beter: DE KUIFJE'S BON!

GESCHENKENLIJST

	Aantal punten.
1. Vijf reeksen van 40 vignetten « REINAERT DE VOS », per serie ...	50
2. Afdrukplaatjes KUIFJE met de reproducties in kleuren van de voornaamste figuren van Hergé, boekje A, 15 figuren ...	50
3. Afdrukplaatjes KUIFJE, idem, boekje B, 22 figuren ...	60
4. Twee reeksen van 5 kleurprentkaarten, getekend door Hergé (reeks I of II), per reeks ...	70
5. Omslag speciaal schrijfpapier van KUIFJE, geïllustreerd door Hergé, verschillende onderwerpen ...	80
6. Moole KUIFJE's wimpel voor fiets, in 3 kleuren ...	100
7. Portefeuille KUIFJE (in cuiroléine) met als versiering KUIFJE en BOBBIE ...	200
8. KUIFJE's puzzle in hout, getekend door Hergé ...	350
9. KUIFJE's puzzle (groot model), in hout, getekend door Hergé ...	500
10. Blokjespel, creatie van Hergé ...	500

Worden verzocht hun volledig adres op te geven :
L. Van Hesse, Sint-Niklaas. — X., te Lasne. —
X., te Seraing (aanbevolen pakje). — Godelieve D'Joos...

Vergeet niet dat de KUIFJE's Bon aangeboden werd door :

**VICTORIA — PALMAFINA
MATERNE — HEUDEBERT
TOSELLI**



EN hier volgt een verslag van kapitein Haddock die op haaienvangst uitvaarde :

Sedert twee dagen wordt ons schip gevolgd door een grote, blauwe haai. Nu duikt hij op aan stuurboord, dan weer in het kielzog. Steeds op veilige afstand, want de haai kent de gevaren van de harpoen. Gewoonlijk zien we slechts zijn rugvinnen, die als een zwarte driehoek boven het water uitsteken, soms ook zijn lelijke, platte kop. Wanneer het schip door machtige golven plotseling heftiger geslingerd wordt, ruimt de haai angstvallig de baan. Hij slaat zijn staart daarbij van links naar rechts, heeft geen haast, doch in iedere beweging ligt sluwheid en wantrouwen; net een kat die op jacht trekt. Heel ver zien we zijn donkere gestalte dan nog eens uitschieten tussen de grijs-groene golven, dan verdwijnt hij helemaal.

Sedert twee dagen ook kijkt onze officier van wacht af en toe naar de grote vishaak die in het kielzog sleept. Aan die haak bengelt, voor een haai, een begerenswaardig stukje. Neen, geen spek voor de drommel! Dat eten we zelf op. Een haai ziet trouwens niet zo nauw, als 't maar eten is. Maar de haai heeft geen haast toe te bijten. Reeds twintig keer kwam hij heel dicht, snoof de lucht van de brok die daar voor het grijpen hangt, opende de muil en... liet het daarbij. Neen, de haai heeft waarachtig geen haast en spot met ons.

Wij laaverden reeds een hele tijd en iedereen had zijn werk. Plotseling stoot mijn vriend tegen mijn arm en zegt stil :
— Kijk, kijk, ditmaal hebben we die drommelse haai...

De haai is inderdaad heel dicht bij het schip gezwommen, legt zich op de rug en hapt gretig in het lokaas...

Wij trekken met machtige ruk de koord omhoog en schreeuwen :

— We hebben hem! We hebben hem! Hierheen allemaal!

Met z'n zessen trekken we nu aan het touw en ik draai uit alle macht aan de katrol. Met iedere draai en met iedere ruk komt onze haai dichterbij. Daar spartelt hij nu gewonnen, verloren tegen de rand van de boot.

— Wacht, dat gaat zo niet verder, makker, zegt onze stuurman, en plant de haai een harpoen in de nek.

De haai hangt nu roerloos en wij glijden een strik om zijn staart en slepen hem op de brug... die pas geschrobde brug... De haai is nog niet dood. Hij slaat nog eens met zijn staart, bekijkt ons met ogen vol haat en dan is het afgelopen.

Onze meester-timmerman wordt aan dek geroepen en hij hakt de haai de staart af. We dobbelen om te zien wie de staart zal krijgen om hem triomfantelijk, mee naar huis te kunnen nemen.

Kapitein HADDOCK.



Het eigenaardig geval van Mijnheer van Meylbeke

Mijnheer van Meylbeke, een geleerde, werd door onbekenden opgelicht. Hij springt echter uit de koets die hem naar Antwerpen zal brengen. Hij is zwaar gewond, doch niet dood, zoals zijn vijanden denken. Renaat, zijn zusje en Willem zoeken van Meylbeke...

Tekst en tekeningen van F. Craenhals

HELAAS, SPIJTS
DE DERTIG
SPEURDERS DIE
COMMISSARIS
RIEMER MET HET
OPSPOREN VAN
MIJNHEER VAN
MEYLBEKE BELAST
HEEFT, BLIJFT
HET GEVAL EVEN
DUISTER. EVEN
VERSCHILLENDE
GETUIGEN
BEVESTIGEN DAT
ZE DE GELEERDE
TE ANTWERPEN
GEZIEN HEBBEN.
MEVROUW VAN
MEYLBEKE
BEGEEFT ZICH MET
HAAR KINDEREN EN
DE HUISKNECHT,
WILLEM, NAAR DE
SCHELDESTAD.



RENAAT DOORKRUIST DE STAD
IN ALLE RICHTINGEN IN GE-
ZELLSCHAP VAN WILLEM, IN DE
HOOP EEN SPOOR VAN ZIJN
VADER TE VINDEN.

DE ONTVOERDERS, DIE WETEN DAT
DE GELEERDE NOG STEEDS IN LEVEN
IS, ZOEKEN HUN SLACHTOFFER...



MAAR VERMITS HIJ ZIJN GE-
HEUGEN VERLOREN HEEFT,
KUNNEN WIJ HEM TOCH NIET
GEBRUIKEN!



DAARMEE BEN IK
HET NIET EENS,
HIPPOLIET!

VAN MEYLBEKE IS EEN
SLIMMERD. HIJ DOET ALSOF
HIJ AAN GEHEUGENVERLIES
LIJDT, IN DE HOOP DAT WE
ONS AAN HEM NIET MEER
ZULLEN INTERESSEREN.



RENAAT, VEERLE EN
WILLEM DWALEN DOOR
EEN VOORSTAD VAN DE
HANDELSMETROPOOL.



WIJ ZIJN ONZE WEG KWIJT. EN
NIEMAND TE ZIEN!

IK GA EENS TOT
AAN HET EINDE
VAN DIT STEEGJE.

RENAAT LOOPT HET STEEGJE
BINNEN, EN BLIJFT PLOTS VER-
BAASD STAAN VOOR HET WIN-
KELTJE VAN EEN SJACHERAAR.



VADERS UURWERK!...
HOE IS DAT HIER GE-
RAAKT?...



IS HIER IEMAND?

HA, MIJNHEER!... IK ZOU
DAT UURWERK WILLEN
ZIEN... HET
BEHOORT
TOE AAN...



... MIJN VADER. DE POLITIE
MOET DADELIJK EEN ONDER-
ZOEK INSTELLEN!



DE POLITIE! NOOIT!



(Wordt voortgezet.)

Signor Barelli

OP NUSA-PENIDA

Ten gevolge van een vreselijke orkaan zijn Moreau en Barelli gestrand op een eiland in de zee van Java. Ze sluiten vriendschap met een inlands opperhoofd...

Tekst en tekeningen

van Bob DE MOOR





SPOORWEG-PIRATEN

Sexton Blake en Tinker vliegen over de brug op het ogenblik dat Blackie en Doyle per auto vluchten. Blackie schiet op het toestel en raakt de motor...

DE GANGSTERS RIJDEN
IN
RAZENDE VAART
DE WEG OP,
TERWIJL
BLAKE TEVERGEEFS
TRACHT
ZIJN TOESTEL
OP TE RICHTEN...

Blake, wat doe je? We vliegen te pletter tegen die heuvel!

Hier kunnen we onmogelijk landen, Tinker. Misschien vinden we aan de overzijde een geschikte landingsplaats!

Het vliegtuig scheert vlak naast de heuveltop weg. Een lange rookpluim ontsnapt uit de motor...

Aan de overkant duikt het vliegtuig opnieuw.



God!...
Het valt!

Een ogenblik later...



Die ongelukkigen zullen levend verbranden!

Terwijl het jonge meisje naar het toestel rent...

Vlug, Tinker, want de reservoir kan ontploffen!



Aal, mijn hoofd!
Wat een schok!

Oef! We zijn op 'het nippertje' ontsnapt!
Daar gaat alles de lucht in!

Ik ben Anne Wheeler.
Stap maar in. Waarheen kan ik u brengen?



Dat is heel vriendelijk! Ik heet Sexton Blake en ben detective. Dat is Tinker, mijn medewerker!

Terwijl ze de bandieten achterna zitten, vertelt Blake aan Anne Wheeler wat er aan de brug gebeurde en dat hij gelooft, dat het een nieuwe misdaad is van de beruchte spoorwegpiraten...

Wij achtervolgen een zwarte «roadster» die in Zuidelijke richting reed. De bendelieders zitten er in...



(Wordt voortgezet.)

DE GEHEIMEN VAN DE G.M.

Enkele maanden geleden heeft de machtige General Motors een tipje van de sluier gelicht die over de SABRE en de XP-300 hing. Van beide prototypen werd een foto gepubliceerd en een paar details verstrekt. Niemand zag de beide typen, maar alles laat veronderstellen dat ze werkelijk bestaan en we hier niet met een autozwenkel te doen hebben, zoals dit het geval was met de beruchte Tucker. Van dit model bestonden immers slechts maquettes en daaromheen de nodige publiciteit. Vele Amerikanen en zelfs Europeanen schreven in en betaalden voor een Tucker. Onnodig te zeggen dat ze hun wagen nooit kregen.



NEEN, de SABRE en de XP-300 bestaan werkelijk, doch het zijn slechts proefmodellen en nooit zullen beide wagens op grote schaal vervaardigd worden.

De XP-300 (X omdat het ten slotte een proefkonijntje is).



De ingenieurs van de G.M. verklaarden, dat niets aan deze auto's definitief is en de vele nieuwigheden waarvan deze typen voorzien zijn, op de proef gesteld worden met het oog op hun eventueel gebruik in de Buick, Cadillac, Oldsmobile en Chevrolet. Hoeveel er dus uiteindelijk van de Sabre en XP-300 zal overblijven weet niemand. De twee proefauto's zijn volgens de klassieke formule gebouwd t.t.z. motor vooraan, transmissie achteraan. Beiden zijn vervaardigd uit een legering van aluminium en magnesium, ze zijn dus heel licht. De compressor is van de type ROOTS en brengt de drijfkracht op 300 PK. op de remmen. Eigenaardig is nu dat beide wagens, met twee soorten brandstof kunnen lopen. Met benzine, indien de compressor niet werkt of slijt bij het remmen, ofwel met methylalkohol, wat schitterende resultaten geeft. Het benzinereservoir staat links, die voor de methylalkohol rechts achteraan in de wagen.

Natuurlijk werd voor het comfort der passagiers gezorgd. De kap schuift open door een druk op de knop



De SABRE. Gewicht : 1300 kg. Max. snelh. : 250 km. per uur.

en sluit automatisch, wanneer er een druppel regen valt op een gevoelige plaat, die tussen twee zetels is aangebracht. Iedere zetel heeft zijn eigen verwarming en de crics op zij van de wagen aangebracht werken automatisch. De koplampen milderen hun licht vanzelf op het ogenblik dat de schijnwerpers van een andere auto op een bepaalde afstand opgemerkt worden. Het achterste gedeelte van de chassis rust op schroefvormige veren. De banden werden speciaal gemaakt voor deze auto's. Bij grote snelheden zouden ze niet slijten, of ten minste niet zo vlug dan gewone banden. De motoren van de Sabre en de XP-300 zijn niet dezelfde. De Sabre heeft een motor van 3,5 liter. De tweede heeft een motor van 4,253 liter met acht cylinders in V. Beiden ontwikkelen 300 PK. op de remmen en zijn voorzien van een transmissiesysteem DYNAFLOW.



De SABRE. Aan beide zijden ziet men de reservoirs.

En nu de keerzijde van de medaille. Het boordkadrán heeft niet minder dan zestig verschillende knopjes. Bijna zoveel als het boordkadrán van een vliegtuig ! De snelheid van 250 km. per uur, die kan bereikt worden, is louter theorie, want op welke wegen kan men zo snel rijden ? Een gewone autosnelweg is nog geen piste en er is ook de verkeerspolitie ! De verbetering van de wegen houdt geen gelijke tred met de ontwikkeling van het verkeer en de technische mogelijkheden van de auto. En het is zeker nog niet voor morgen dat Parijs-Brussel op anderhalve uur kan afgelegd worden.

MONSIEUR VINCENT

Dank zij de hulp van mevrouw de Maignelai kon Vincent een hospitaal oprichten voor de gevangenen. Hij wijdt zich gans aan zijn nieuwe taak. Het relaas van zijn liefdadig leven dringt tot bij de koning door, die hem een aangename verrassing wil bezorgen...

TEKST EN TEKENINGEN

VAN RAYMOND REDING



Theophraste ! Mijn beste Theophraste ! Wie ben ik wel ?



Hij is voorzeker gek geworden ! Met al die overspanning !

Totnogtoe heb ik u steeds voor Monsieur Vincent gehouden !



Zo, wel nu ben ik niet langer Vincent de Paul, maar Monsieur de Paul, koninklijk aalmoezenier met de graad van marineofficier !



Ik vermoedde niet dat u zo op titels belust was...



Theophraste ! Mijn beste vriend, je tracht me op te jagen ! Om die titels geef ik geen snars ! Maar zie je dan niet, dat ik me nu met al de gevangenen van het hele koninkrijk zal mogen inlaten ! Ik zal overal huizen kunnen stichten, te Marseille, te Bordeaux, en elders nog...



Dat moest er nog bijkomen ! Net alsof hij nog geen werk genoeg had met zijn hospitaal...

VINCENT VERLOOR ZIJN TIJD NIET. NADAT HIJ ALLE NODIGE MAATREGELEN GETROFFEN HAD VOOR HET BELEID VAN ZIJN HOSPITAAL TIJDENS ZIJN AFWEZIGHEID, VERTROK HIJ NAAR MARSEILLE WAAR DE HELFT VAN HET GESPUIS VAN HET KONINKRIJK OPGEHOOPT ZAT. BIJ HET ZICHT VAN DE HAVEN WERDEN JEUGDHERINNERINGEN IN HEM WAKKER. MAAR HIJ HAD GEEN TIJD OM TE DROMEN. ER MOEST GEHANDELD WORDEN !



Het uitzicht van de gevangenen van Marseille deed hem schrikken.



Moeten we nog dieper ? Zitten de gevangenen dan in vergeetputten ?



Indien u ze moest kennen, dan zoudt u zich daarover niet verwonderen !



Laat me los ! Laat me toch los !!!

(Wordt voortgezet.)

De avonturen van Kwik en Flupke

RECHTS HOUDEN!



HET PERPETUUM MOBILE BIJNA GEVONDEN...

JULLIE hebben wellicht knikkers in glas of klei om te knik-
keren tijdens het seizoen, maar hebben zeker nog nooit
beproefd deze op het water te laten drijven. Het zou trou-
wens onmogelijk zijn. Jullie knikkers zouden zinken als
stenen. Er bestaan nochtans knikkers, en wel in staal, die op
het water kunnen drijven. Ze zijn zo klein, dat er duizend
zijn in één gram! Ze hebben een diameter van 65/100 van
een millimeter en zijn zo licht, dat ze op het water drijven
als een zeepbel. Om zich te overtuigen dat deze knikkers of
kogels wel degelijk rond zijn, volstaat het niet ze met de
vingers te betasten; de technici doen hiervoor beroep op de
radar.

Op de bovenste foto zien jullie de kogeltjes naast een ge-
wone naald met een draad. Dit geeft een idee van de afme-
tingen van deze knikkers. Beneden: Vijf stalen kogeltjes op
een spinneweb!

Waarom mogen die kogeltjes wel dienen? Wel, voor het
raderwerk van een nieuw Zwitsers uurwerk. Het kostte drie
jaar om dit raderwerk te vervaardigen en de instrumenten,
hiervoor nodig, moesten ook speciaal gemaakt worden, om-
dat ze het duizendste van een millimeter moesten kunnen
meten!

Het minuscuul raderwerk windt het uurwerk op, telkens
een wijzer beweegt. Wanneer men zo'n kogeltje over een
spiegel ziet bollen, begrijpt men dat het bij de minste toets
aan het rollen gaat en er dus niet veel nodig is om het
uurwerk op te winden: een lichte armbeweging, het trillen
van de hand die een brief schrijft, de bewegingen die onbe-
wust tijdens de slaap gemaakt worden... Het ziet er dus naar
uit, dat de Zwitserse technici de «ewigdurende beweging»
of het «perpetuum mobile» bijna gevonden hebben!



Victoria presenteert CHOKO Het Nikkertje



ROND DE WERELD
Om rond de wereld te komen, daar waar ze het breedste is, moet een mens gedurende 428 dagen nacht en dag marsjeren. Een sneltrein doet het op 40 dagen en het geluid, bij normale temperatuur, op 32 1/2 dagen. Een kanonbal doet het in 21 3/4 uren.

WAAROM BESTAAT EEN SALVO UIT HONDERD EN EEN KANONSCHOTEN?

HET is te Augsburg in Duitsland dat dit gebruik in voege kwam met de honderd kanonschoten die daar gelost werden ter ere van de keizer die zegevierend de stad binnenreed. De officier belast met de uitvoering van dit bevel, was er niet zeker van dat het wel honderd schoten waren en liet er nog een afvuren. Een stad in de omtrek bracht toen ook een salvo van honderd en één schoten en zo ging het van stad tot stad. Het werd een traditie die totnogtoe overal geëerbiedigd wordt.



EERLIJKHEID

MET een kriesend geluid stopt de trein. In een coupé zit een grijsaard, te oordelen naar zijn streng uiterlijk, een magistraat, en kijkt op zijn horloge. Naast hem zit een jongetje met een prentenboekje.

Het portier wordt geopend en een bediende vraagt:

— Hebt U het noodsein doen werken?

— Wel ja, zeker, antwoordt de grijsaard. Ik wens onmiddellijk het supplement te betalen voor mijn kleinzoon die zoëven zeven jaar oud geworden is.

SEDERT WANNEER WORDEN DE STRATEN GEPLAVEID?

HET was te Carthago dat de straten voor het eerst werden geplaveid. Deze van Parijs, en dan nog slechts twee straten in het centrum van de stad, werden gekasseid tijdens de regering van Filips-August. Men noemde deze straten de kruisweg van Parijs omdat ze de stad van het Noorden naar het Zuiden en van het Oosten naar het Westen doorsneden. In 1832 vond me de overblijfselen van deze straatwegen 25 cm. onder de grond terug. De straten van een stad waren vroeger vuil. Overal lag vuilnis te vergaan en alleen de varkens, die vrij in de straten liepen, gelastten er zich mee dit op te ruimen. Onnodig te zeggen dat deze afval een haard van ziektekiemen vormde en het baart dan ook geen verwondering, dat er in Parijs regelmatig 500 inwoners per dag stierven! Langzamerhand kwam hierin verandering. De straten werden geplaveid met zandstenen ofwel met bakstenen, zoals ondermeer in Venetië en in Holland. In sommige steden werden ook houten blokjes gebruikt om het geluid te dempen. Hout is echter niet bestand tegen de tand des tijds en werd daarom vervangen door steen. De moderne wegen zijn macadamwegen.

ZEG ME HOE JE GAAT...

AAN de gang kent men de man, zo zeggen de psychologen. Volgens deze geleerde bollen kan men vier typen onderscheiden:

De kleine passen die toebehoren aan oppervlakkige mensen, de pessimisten, de intellectuelen en de ijdel. De grote, langzame stappen of die van mensen die nadenken en zelfs koppig zijn. Besluitvaardige, strijd-lustige, energieke mensen nemen grote, vlugge stappen.

De mensen met zelfvertrouwen en ondernemingsgeest gaan rechtdoor en zetten de hielen stevig op de grond. De sluwen, de verraders en de diplomaten beschrijven bochten. De energieken spannen de knieën, de nonchalanten slenteren, en de schuwe, bedeesde mensen gaan heel dicht langs de huisgevels.





Het GEHEIM van de GROTE PYRAMIDE

TEKST EN TEKENINGEN DOOR EDGARD-P. JACOBS

Mortimer heeft zich naar Dr. Grossgrabenstein begeven om hem op de hoogte te brengen van de bedoelingen van Olrik en zijn bende. Een ongecontroleerde uitroep van zijn gastheer levert Mortimer het bewijs dat de geleerde niemand minder is dan Olrik zelf! Dadelijk ontstaat er een handgemeen...



(Wordt voortgezet.)